

e-chrya

visie door reflectie



Gaven.

Ieder van ons heeft verschillende gaven en capaciteiten. De één is goed in rekenen, de ander in taal en de derde in tuinieren. Soms zie je mensen met heel speciale gaven: toptalenten in de sport, in de muziek, de sterren van de tv, of, meer in het verborgene: de superjuf of meester, de geweldige trainer of coach, de voorbeeldige manager. Van die mensen zeggen we vaak, dat ze een gave hebben, een talent. En dat vinden we doodnormaal, want dat kunnen we zien en meten.

Want voor een deel van die gaven hebben we intussen meetinstrumenten ontwikkeld die dagelijks gebruikt worden: een IQ-test om te meten hoe cognitief intelligent we zijn, een EQ-test om te meten hoe sociaal intelligent we zijn. De eerste gebruiken we al decennialang, de tweede is van recenter datum en intussen ook volledig ingeburgerd. Hele normale gaven.

Daarnaast hebben mensen ook gaven die nog niet zo normaal worden gevonden: paranormale gaven waarmee zij spirituele waarnemingen doen.

Eigenlijk dus gewoon en soort Spirituele Intelligentie. Iedereen beschikt daarover: je hebt zo'n voor gevoel ..., je neemt een beslissing vanuit je hart, je buik, je gevoel. Je belt een wat vergeten vriend en merkt dat juist jij degene bent die hem wat steun kan bieden in zijn leven. Toeval? Of gewoon Spiritueel Intelligent?

Over een tijdje komen we vast met een uitgebreide SQ-test om dat te meten.

Nu kunnen we die gaven ook al meten: met behulp van de mensen die hun eigen gaven op dat gebied al hebben ontwikkeld en kunnen inzetten, zoals Carina dat doet met haar pendels.

Deze gaven van de mens zijn niet vaststaand en onveranderlijk. Net als een hardloper zijn tijd kan verbeteren door veel trainen, kun je ook je cognitieve, je emotionele én je spirituele gaven verder ontwikkelen door oefening.

En, net als die hardloper, als je al kunt starten met een hoge cognitieve, emotionele of spirituele intelligentie, dan scheelt dat natuurlijk wel.

Waar komt dit geschenk, dit cadeautje eigenlijk vandaan. Van wie heb je dat gekregen. Zoals ik in het begin heb gezegd en waar de anderen ook over hebben gesproken: iedereen heeft in beginsel spirituele vermogens. We zijn mensen en tegelijkertijd delen van het universum, van het goddelijke, van een veelomvattend al-aanwezig en zeer oud energetisch bestaan.

Wanneer we als eerste stap erkennen dat onze speciale gaven een deel van het geheel zijn, mede vorm gegeven door onze positieve energetische broeders en zusters, de engelen, dan ligt het voor de hand om onze gaven ook positief in te zetten om anderen te ondersteunen.

Die gave, dat talent dat je hebt meegekregen bij je geboorte, verruimt je mogelijkheden en dus ook je keuzes. Het is echter wel van belang dat je die gaven belangeloos en onvoorwaardelijk, juist vanuit die bron van goedheid, de engelen, gaat inzetten. Positief denken over jezelf, over en naar anderen is voor de hele mensheid van levensbelang. En om goed en positief voor anderen aanwezig te kunnen zijn, moet je ook goed voor jezelf zorgen. Als je slecht voor jezelf zorgt ben je vatbaar, niet alleen voor fysieke maar ook voor spirituele verkoudheden. En daarmee kun je de ander benadelen.

Wij zijn immers allen een deel van het spirituele, kosmische energetische universum. Het is zoals een boom: wanneer één tak zichzelf verwaarloost en ziek wordt, gaat er veel energie van de boom naar die tak en komen de andere takken tekort. De boom raakt uit evenwicht. Zo dienen wij voor onszelf en voor elkaar te zorgen om dit positieve energetisch evenwicht te handhaven.

Tenslotte nog dit: hoe bijzonder onze gaven ook zijn, eigenlijk zijn ze heel gewoon. Iedereen behoort immers tot de grote energetische eenheid. Daarom is het niet echt nodig om allerlei rituelen te hanteren bij het gebruik van je gaven.

Vijf minuten het boek vasthouden met je ogen gesloten en je goed concentreren voordat je een pagina openslaat waaruit je een aanwijzing krijgt. Nou, de verbinding met de positieve energie is echt een stuk sneller dan UPC! Wat jij vraagt is er meteen. Ook drie kaarsjes of een blauwe jurk: het hoeft niet. Doe maar gewoon.

En ga vooral niet in op opgelegde rituelen, op wat anderen zeggen dat moet of hoort. Wel kun je kiezen voor persoonlijke rituelen. Die bevestigen jouw zelf en daarmee bevestig jij jezelf.

En hoe beter jij in je vel zit, hoe beter je er voor anderen kunt zijn.

Boekentip:

Marjolein Rikmenspoel, Spirituele Intelligentie
Uitgeverij Altamira-Becht, ISBN 90 6963 654 9

Een opsomming van de verschillende gaven die mogelijk zijn

1 Spreken in tongen	Dat is de gave waarmee dóór onze geest rechtstreeks energie van De Bron stroomt die zich vervolgens kan vertalen/uiten in klank, woord en gebaar. Soms wordt deze taal door anderen vertaald zodat die de boodschap kunnen interpreteren (dat is gave 2).
2. Vertaling van tongentaal	Met deze gave kun je de boodschappen die vanuit De Bron worden doorgegeven, vertalen en interpreteren.
3. Gave van profetie	Dit is de gave om boodschappen vanuit De Bron te ontvangen en door te geven voor een ander. Dit kan een bemoediging zijn, een voorspelling, of openbaring van verborgen dingen.
4. Werking van krachten	De gave om te communiceren met het Universele Weten om zo de positieve kracht en liefde te tonen.
5. Gave van moed	De gave om daden in geloof te doen die anderen nooit zouden durven, om zo de Universele kracht en liefde te openbaren in bijzondere situaties.
6. Gave van genezing	De gave om vanuit de Universele Bron de genezende kracht door te geven en zieken te genezen.
7. Onderscheid van geesten	De gave om in de spirituele wereld goed en kwaad scherp te onderscheiden En de misleidende werking van entiteiten en krachten aan het licht te brengen.
8. Gave van kennis	De gave om dingen te weten die men normaal niet kon weten met als doel in liefde te dienen
9 Gave van wijsheid	Het ontvangen en doorgeven van bovennatuurlijke wijsheid om in moeilijke situaties de juiste keuzes te maken en moeilijke problemen op te lossen op een manier die anderen verbaast en duidelijk de Universele liefde laat zien.