

e-chrya

visie door reflectie



Workshop 1 november 2015

De workshops van *e-chrya* zijn bedoeld om te *verbreden*, te *ontwikkelen* en te *ontdekken*.

Als groep, als netwerk, komen we bij elkaar om elkaar te leren kennen en van elkaar meer te leren over een onderwerp en onszelf daarin verder te scholen zodat we deze kennis in onze dagelijkse werkzaamheden kunnen toepassen.

Gaven - Talenten - Kwaliteiten

Je bent begeleider, heler, manager, coach. Je helpt mensen om zich beter en gemakkelijker te kunnen bewegen op hun levenspad. Daarbij houd je je aan een aantal principes, criteria die voor jou leidend zijn in de manier waarop je jouw hulp professioneel inzet.

De 12 criteria voor een Begeleider, zoals we die in februari van dit jaar hebben vastgesteld.

Die hulp kun je geven op verschillende niveaus: lichaam, geest, spirit en ziel.

Op lichamelijk niveau kun je gebruik maken van de moderne wetenschappelijke geneeskunde én van alternatieve geneeskunde.

De moderne wetenschappelijke geneeskunde heeft de neiging om “op de millimeter” te kijken naar onze ziekten en gebreken: als je arm pijn doet, behandelen we je arm. Doet je rug pijn, dan behandelen we je rug en niets anders.

De zogenaamde alternatieve geneeskunde kijkt naar het organisme, ons lichaam, als één geheel. Zo kan het zijn dat je een nierpreparaat krijgt voor je rug of een gymnastiekoefening voor je hoofdpijn.

Bovendien wordt in de alternatieve geneeskunde vaker gekeken naar de andere niveaus van het mens-zijn: geest, spirit en ziel, die immers elkaar én ons lichamelijk welbevinden beïnvloeden.

In april en augustus hebben we deze onderwerpen verder uitgediept.

Nu zijn we terug bij onszelf als Begeleiders en bekijken we welke gaven, talenten en kwaliteiten we kunnen inzetten en aan welke voorwaarden we moeten voldoen om deze op een goede manier ook aan anderen ten goede te laten komen.

De 12 Begeleider-criteria geven een eerste kader voor het professioneel werken met mensen die hulp vragen. Om volledig aan deze criteria te kunnen voldoen, zijn er ook enkele algemene kwaliteiten, talenten en gaven nodig voor de hulpverlener. Voor een deel zitten die al in de criteria verweven.

Begeleiding weigeren vraagt van de hulpverlener een grote mate van zelfinzicht, niet alleen opgedaan door studie en reflectie, maar ook door levenservaring.

De eigen waarden én die van de anderen ruimte geven; het ego in balans hebben; observeren zonder oordelen; het eigen onvermogen durven benoemen: dat zijn kwaliteiten en deskundigheden die veel kennis, kunde en oefening van de begeleider vragen.

Eigen ervaringen en fouten delen; verantwoordelijk zijn voor je uitspraken; je niet verantwoordelijk (laten) maken voor herstel van de ander: daarvoor heb je toch een behoorlijke woordenschat, een redelijke intelligentie, enig invoelend vermogen en een heel zuivere intentie nodig.

Hoe groot je gaven, talenten en kwaliteiten ook zijn, zonder een flinke dosis cognitieve, emotionele en spirituele intelligentie, taalgevoel en levenservaring wordt het moeilijk om al je kennis, kunde en zuiverheid goed over te brengen.

Delen, zoals we dat vandaag doen, kan je helpen om het kader waarin en waarmee je werkt weer helder voor ogen te krijgen. Delen is geven én ontvangen, openstaan voor andere werkwijzen, meer aspecten, aanvullingen, een andere invalshoek.

Gaven

Bekijk ook het infoblad op website.

Een opsomming van de verschillende gaven die mogelijk zijn

1 Spreken in tongen	Dat is de gave waarmee dóór onze geest rechtstreeks energie van De Bron stroomt die zich vervolgens kan vertalen/uiten in klank, woord en gebaar. Soms wordt deze taal door anderen vertaald zodat die de boodschap kunnen interpreteren (dat is gave 2).
2. Vertaling van tongentaal	Met deze gave kun je de boodschappen die vanuit De Bron worden doorgegeven, vertalen en interpreteren.
3. Gave van profetie	Dit is de gave om boodschappen vanuit De Bron te ontvangen en door te geven voor een ander. Dit kan een bemoediging zijn, een voorspelling, of openbaring van verborgen dingen.
4. Werking van krachten	De gave om te communiceren met het Universele Weten om zo de positieve kracht en liefde te tonen.
5. Gave van moed	De gave om daden in geloof te doen die anderen nooit zouden durven, om zo de Universele kracht en liefde te openbaren in bijzondere situaties.
6. Gave van genezing	De gave om vanuit de Universele Bron de genezende kracht door te geven en zieken te genezen.
7. Onderscheid van geesten	De gave om in de spirituele wereld goed en kwaad scherp te onderscheiden En de misleidende werking van entiteiten en krachten aan het licht te brengen.
8. Gave van kennis	De gave om dingen te weten die men normaal niet kon weten met als doel in liefde te dienen
9 Gave van wijsheid	Het ontvangen en doorgeven van bovennatuurlijke wijsheid om in moeilijke situaties de juiste keuzes te maken en moeilijke problemen op te lossen op een manier die anderen verbaast en duidelijk de Universele liefde laat zien.

Afsluiting van de dag

Vandaag was de laatste themadag van dit jaar en ook de laatste themadag van *e-chrya* .

Een mooie afsluiting, waarbij we weer terugkomen bij onszelf: ieder met zijn/haar eigen gaven, talenten en kwaliteiten en zijn/haar eigen manier om die ook voor anderen in te zetten.

Met *e-chrya* slaan we een nieuwe weg in.

We bemerken dat het idee van relaties en netwerken zoals we dat in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, niet langer een toegevoegde waarde biedt.

Bij deze grote algemene bijeenkomsten voor het hele netwerk merken we steeds duidelijker dat binnen het netwerk mensen op verschillende manieren werken en omgaan met hun kennis, kunde en zuiverheid. Het komt vaker voor dat we in kleinere groepen bij elkaar zitten, met een meer gespecialiseerde invalshoek. Die ontwikkeling zal zich gaan voortzetten, waardoor we meer en meer naar buiten gaan treden, een groter team gaan vormen en op een andere manier onze eigen gaven, talenten en kwaliteiten, onze kennis, kunde en zuiverheid gaan inzetten.

We hebben bijvoorbeeld al de website aangepast en de verschillende letters van *e-chrya* actiever, als *werkwoorden* weergegeven: de energie om te *Creëren, Herstellen, Realiseren, Yinyangen* (in balans brengen) *en Aarden*.

De verschillende themadagen en workshops zijn ook van belang geweest in onze eigen ontwikkeling. We bedanken jullie allemaal voor jullie inbreng, ideeën, inzichten, invalshoeken, nieuwe werkwijzen en vooral voor het vertrouwen dat jullie getoond hebben door telkens met ons samen te komen. Dank jullie wel.

e-chrya opent het contact zodat de visie op jouw pad zich openbaart